

Naast hem staan

Maya Solovey zingt het lied Touch. 'Soms zijn er geen woorden voor nodig om twee zielen met elkaar te laten verbinden.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 13.

Dat was nog maar het eerste deel van het verhaal. Maar min of meer zoals in de lezing van gisteren, zien we de leerlingen hier door een dramatische stemmingswisseling gaan. Ze begrijpen de dingen op een nieuwe manier. Stel je voor dat jij een van deze leerlingen was. Je was op weg en deze 'vreemdeling' vroeg je wat er de voorbije dagen in Jeruzalem gebeurd was. Wat zou jij zeggen? Hoe zou jij beschrijven wat jij zonet doorstaan had?

Zie je de scène al voor je? Jezus loopt naast hen, begint te spreken, en legt hen alles uit, alles wat in de schrift op Hem betrekking heeft, te beginnen met Mozes en de profeten. Hoor je het Hem al zeggen? En hoe zouden zij zich voelen terwijl ze naar Hem luisteren?

Probeer je eens voor te stellen wat het moet geweest zijn voor deze twee leerlingen, terwijl je naar het volgende deel van de lezing luistert.

'Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak?' Neem nu deze conversatie met Jezus opnieuw op. Wat wil je Hem zeggen, diep in je hart?