

## **Onmetelijke schepping**

Het Midsummer ensemble zingt Nun schwanden vor dem heiligen Strahle, uit Die Schöpfung van Joseph Haydn.

?Daar vluchten voor de heilige stralen de gruwelijke schaduwen van de zwarte duisternis. De chaos wijkt en er ontstaat orde. En een nieuwe wereld ontstaat op Gods woord.?

De lezing van vandaag komt uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vanaf vers 1.

Deze week horen we een scheppingsverhaal, een verhaal van hoe God leven en licht brengt. Neem even de tijd om je de uitgestrektheid van de kosmos voor te stellen ... de planeten ... de sterren ... de melkwegstelsels.

En in deze uitgestrektheid werkt God de Schepper. God brengt licht in een donkere wereld. Kun je je dit inbeelden? Hoe reageer je terwijl je in je verbeelding ziet hoe het licht verschijnt in het niets? Welke gevoelens roept dit in je op?

Terwijl je luistert naar het tweede deel van de lezing, probeer dan in je fantasie de onmetelijkheid van de schepping te blijven zien. Let ook op de details, terwijl God aandacht besteedt aan zowel de bomen die vrucht dragen, als aan de zon ? de grote bron van licht.

Wat zijn je reacties op God die het leven schept en onderhoudt? Neem even de tijd om stil te staan bij de emoties die je voelt ... emoties van ontzag? ... verwarring? ... lof? ... of van verlangen? Wat je ook voelt, praat erover met God de Schepper; of wees gewoon stil in Gods tegenwoordigheid.