

## Geraakt door het leven

Photonen & Utrechts vocaal ensemble zingen het Laudate dominum uit de Vespers van Rachmaninov. 'Looft de naam des Heren, hallelujah. Zijn genade is voor eeuwig.'

Als je vandaag dit gebed begint, op deze dag van Beloken Pasen, luister dan naar de energie van deze muziek.... De vreugde die er uit spreekt. Het vertrouwen dat uiteindelijk de strijd tegen zonde en dood voor ons is gewonnen.

Deze week hebben we een aantal verschillende verhalen gehoord over de verrijzenis. Elk daarvan ging over een ander onderdeel van het verhaal, maar ze maken allemaal duidelijk, dat Jezus moeilijk te herkennen was na zijn verrijzenis. In de lezing van dit weekend wordt verhaald van de twijfel en de verwarring van Tomas. Als je ernaar luistert, kun je je dan met hem identificeren?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 20, vanaf vers 19.

In dit verhaal gaat het om een persoonlijk geloof in de verrezen Jezus. En daarbij worden we uitgenodigd om na te denken of verwondingen en pijn noodzakelijk een leven zonder vreugde betekenen. Zijn er wonden en pijn in jouw leven geweest die door de vrede die Jezus geeft geheeld zijn?

Zijn er ook wonden en pijn in je leven, die niet door de vrede van Jezus zijn geraakt? Hoe kun je Jezus in je leven verwelkomen om je de genezing te geven die je nodig hebt?

Als de passage opnieuw gelezen wordt, luister dan naar de ervaring van Tomas. Wat raakt je het meest?

Zijn er tekenen in je leven geweest die je hielpen om te geloven in een verrezen en nu levende Jezus? Als dat het geval is, spreek dan je dankbaarheid over die tekenen uit aan God. Is dat niet het geval, dan kun je misschien de Heer vragen dat Hij je alsnog aanraakt met zijn genezing.