

Geboren uit de geest

Arjette Kuipers zingt het lied Herinner in de winter de lentezon.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 1.

'Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, zonder opnieuw geboren te worden.' Wat denk je dat Jezus bedoelt?

Nikodemus neemt Jezus letterlijk: Kan iemand voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Maar Jezus bedoelt iets meer mysterieus, meer geestelijk. Hoe denk je dat het zou voelen, om zo onderwezen te worden door Jezus?

'De wind waait waarheen hij wil ... zo is het ook met iedereen ... geboren uit de Geest'. Waar waait de wind nu voor jou?

Nikodemus komt in de nacht. Waarom denk je dat Johannes dat detail toevoegt? Luister opnieuw naar dit verhaal en overweeg hoe het is om in het donker een soortgelijk geheim gesprek met Jezus te voeren.

Probeer nu enige tijd met Jezus te praten, of zelfs met Nikodemus. Vraag of jij op de een of andere manier de Geest in jouw leven mag ervaren.