

Hart en ziel

Robert Farmer zingt het lied Sing a song of life. 'Het leven is kort en in de handen van het lot, troost vergaren we uit het creëren van liefde'.

De lezing van vandaag is genomen uit de Handelingen van de apostelen, hoofdstuk 4, vanaf vers 32.

We hebben allemaal nood aan een gemeenschap, een ruimte waar we één van hart en ziel kunnen zijn met anderen. Ons hart hunkert hiernaar. De liefde van de verrezen Heer maakt zulke gemeenschappen mogelijk. Waar heb je het vandaag nodig deze liefde te ontmoeten?

Er is zoveel nood en zoveel rijkdom in onze wereld. Hoe nodigt de Heer jou uit om te delen met anderen om een wereld te scheppen waarin we in een grotere saamhorigheid en harmonie kunnen leven?

Misschien wil je bij het opnieuw horen van de lezing mensen en plaatsen in gedachten brengen die deel uitmaakten van gemeenschappen die jou droegen. Je kan je hart ook gewoon laten raken door de schoonheid van wat hier beschreven wordt.

We moeten allemaal zonen en dochters van bemoediging zijn. Wat wil de Heer je vandaag zeggen wanneer Hij zegt dat jij een tweede Barnabas kan zijn? Deel je gedachten met de Heer.