

In de liefde

Het Basilius college zingt De Spiritu Sancto, van Hildegard von Bingen. 'O vurige geest, de menselijke geest gloeit door u, en de zetels van hun eigen zielen, verzamelen uw krachten. Van hieruit stijgt de wil op en voorziet hij de ziel van lust en het verlangen is zijn zoeklicht.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 16.

Er zit zoveel in deze passage, over geloof en ongeloof, over leven in het licht en in de duisternis, maar bovenal over liefde. 'Zo zeer heeft God de wereld liefgehad...' Blijf even stilstaan bij deze zin; vraag God je te helpen om ten minste een fractie te mogen voelen van wat hiervan de draagwijdte is. 'Zo zeer heeft God de wereld liefgehad.'

Wie de waarheid doet, zegt Jezus, heeft wat hij gedaan heeft, gedaan 'in God'. Misschien mogen we zeggen dat ze 'in liefde' gehandeld hebben. Op welke manier is dit een blijde boodschap voor jou? Waartoe word je hier uitgenodigd, waartoe aangemoedigd?

Luister opnieuw naar deze passage en wees niet bang voor de confrontatie met het feit dat er zowel licht als duisternis in de wereld is, en dat we opgeroepen worden het licht te beminnen. Gods liefde voor zijn wereld omvat ons allen. Praat nu met Hem over deze liefde, jouw nood hieraan en je dankbaarheid ervoor. Spreek zoals je daartoe bewogen wordt