

Toevertrouwen

Het Midsummer ensemble vertolkt Singt dem Herren alle Stimmen! uit Die Schöpfung van Joseph Haydn. 'Looft de heer alle schepselen. De glorie van God blijft eeuwig bestaan. Amen.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 31.

Johannes de Doper heeft het over Jezus, wanneer hij spreekt over degene die uit de hemel komt en die God gezonden heeft. Hij is de Zoon die door de Vader bemind wordt. Aan Hem heeft de Vader alles toevertrouwd. Laat deze gedachte bezinken: dat alles aan Christus is toevertrouwd.

Blijf even stilstaan bij de zin, 'Wie gelooft in de Zoon, heeft eeuwig leven.' Hoe kan dit leven jou geboden worden?

Bedenk, terwijl je opnieuw naar deze woorden luistert, dat dit het laatste getuigenis van Johannes de Doper over Jezus is. Probeer te vatten wat hij over Jezus aan zijn leerlingen wilde overbrengen.

En wat is jouw eigen verlangen vandaag? In welk opzicht heb jij de gave van Christus' geest nodig, die Hij je zonder maat wil schenken? Druk nu dit verlangen uit, als een vriend tot een vriend.