

Geroepen om lief te hebben

Vokalensemble Cantemus zingt Exultate justi, Psalm 33.

‘Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.’

De Paastijd laat ons op heel speciale wijze zien, hoezeer God ons liefheeft. In alle lezingen van deze weken horen we hoe die liefde in Jezus gestalte krijgt – Hij is de herder, de wijnstok, het brood van het leven. In de lezing van dit weekend uit de eerste brief van Johannes wordt ons verteld dat we, om in de liefde van God te blijven, ons aan zijn geboden moeten houden en in liefde moeten leven met onze naasten. Als je luistert naar de lezing van dit weekend, probeer dan je te realiseren waar jij in jouw leven geroepen wordt om lief te hebben.

De lezing van dit weekend is uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 1.

Is de liefde van God al werkelijkheid geworden in jou? De meesten van ons zullen waarschijnlijk het gevoel hebben, dat dit wel nooit het geval zal zijn. Dat we daarvoor niet goed genoeg zijn; er zijn nog teveel gebreken en zonden in ons.... of misschien is het zelfs iets waar we zelden of nooit aan denken. Maar vandaag horen we een lezing die zegt dat het mogelijk is dat de liefde van God in ons ten volle werkelijkheid kan worden! Wat zijn jouw eerste gevoelens als je deze belofte hoort?

Heel het Paasfeest staan we in het licht van de Verrijzenis na de lange tijd waarin de schaduw van het kruis overheerste. Heb jij het gevoel dat je mag baden in dit licht? Misschien is er iets dat dit licht blokkeert of het langzaam zwakker laat worden.

Als je opnieuw naar de lezing luistert, hoor dan de belofte die gedaan wordt; de belofte dat we een pleitbezorger hebben bij de Vader.

Nu je de lezing opnieuw hebt gehoord, wat beweegt je nu diep in je hart? We weten dat de verrezen Christus terug wilde komen naar de mensen die Hij lief had, zijn vrienden, zijn kinderen, om hen te troosten en bemoedigen. Vraag de verrezen Christus in de laatste ogenblikken van je gebed dat Hij opnieuw zijn licht over je mag laten schijnen en zeg Hem wat nu gezegd moet worden.