

Naar Zijn gelijkenis

Uit Die Schöpfung zingt Het Midsummer ensemble Es bringe das Wasser in der Fülle hervor,

?En God zei: Laat al het water wemelen van levende wezens en laat boven de aarde vogels vliegen langs het hemelgewelf???Stem ons af, God, op uw tijd.

Leer ons leven op het ritme van de zeven dagen, dat Gij zelf hebt vastgelegd.

Dat wij ons toevertrouwen aan de tijd die verrassingen in zich bergt,
de tijd als een langzaam ontluikende bloem,
als een moederschoot die nieuw leven draagt.

De lezing van vandaag komt uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vanaf vers 20.

Terwijl je verder luistert naar het verhaal van de schepping en de reeks van zeedieren en van dieren op het land en in de lucht de revue laat passeren, welke beelden komen dan in je op? Sta een ogenblik stil bij deze beelden. Geef speciale aandacht aan de details die je ziet.

Gebruik al je zintuigen wanneer je aandacht besteedt aan de beelden die je in je verbeelding ziet ? wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik je? En, misschien, wat proef je? Dompel je onder in Gods schepping.

Al verder lezend vernemen we hoe God de mensen scheidt naar zijn beeld en hoe Hij de schepping zegent en ziet hoe al het geschapene ?zeer goed? is. Let eens speciaal op hoe je reageert wanneer je luistert naar de beschrijving van hoe God de mensen scheidt naar zijn gelijkenis.

Wanneer je naar het verhaal van de schepping geluisterd hebt, wat is dan je reactie wanneer je aan God denkt? Hoe voel je je wanneer je naar deze creatieve en machtige God toekomt als één van Gods schepselen? Praat met God over alles wat er in je hart en geest opkomt.