

## De cirkel doorbreken

De groep Babak-o-Doestan speelt het lied Doost dashtan. 'Het begint met liefhebben'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vanaf vers 38.

Krasse taal, deze uitspraken van Jezus uit de Bergrede. Wat was, spontaan, mijn eerste reactie toen ik daarnet luisterde naar deze lezing uit het Evangelie? Waren er uitspraken bij die realistisch waren voor mij?

'Geweld is nooit een antwoord op geweld', dat is alvast één manier om te begrijpen wat Jezus hier zegt. 'Je moet de cirkel hoe dan ook breken. Als iemand zijn macht misbruikt, laat hem dan geen negatieve energie in jou losmaken. Luister edelmoedig naar mensen die om hulp vragen. Sluit je niet af.' Vind je dat deze omschrijving zin heeft? Spreekt ze jou aan?

Luister opnieuw naar de lezing. Je kan daarbij deze gedachten in je achterhoofd houden als ze je helpen.

Als ik in mijn leven te maken krijg met geweld, als getuige of als slachtoffer, wat wil ik God dan vragen? Dat Hij me helpt om ermee om te gaan?