

Alles van waarde

De band Sela zingt het lied In het licht.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, vanaf vers 19.

Denk eens na: welke van mijn bezittingen vind ik echt waardevol op dit moment in mijn leven?

En ga dan eens na bij jezelf: welke van deze bezittingen zullen na vijf jaar nog steeds even belangrijk zijn voor mij?

En, los van mijn waardevolle bezittingen, wat is echt belangrijk in mijn leven? Wat zou ik willen laten voortduren? Wat wil ik in stand houden?

Als de lezing opnieuw wordt voorgelezen, zie ik mezelf in de groep mensen die naar Jezus luistert. Ik beeld me in dat Hij me recht in de ogen kijkt als Hij deze woorden zegt.

Jezus zegt tegen mij: 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn'. Kan ik mijn hart openen en een ogenblik tot Jezus spreken over mijn allerdiepste gedachten en gevoelens?