

Eigen ideeën

De band Babak-o-Doestan speelt het lied Khamoosh.

'Dit is een uitzonderlijk jaargetij, zo koud van binnen dat het helder begrijpen van schoonheid ingewikkeld maakt. Zalig de gedachte van de herfst die een storm van kleuren tot verbeelding brengt.'

Onze lezingen richtten zich in de afgelopen weken op de grootste feesten uit het kerkelijke jaar: van de komst van de Heilige Geest op Pinksteren, langs het feest van de Heilige Drie-eenheid en eindigend met de viering van Sacramentsdag wanneer we de blijvende aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie gedenken. Nu vervolgen we het kerkelijke jaar en vervolgen onze reis door het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, vanaf vers 35.

In de lezing van vandaag zien we hoe Jezus de storm bestraft. Hoe reageer je op dit beeld van Jezus? Hij is niet bang, zoals de discipelen. Hij is kalm en heeft de controle over de zee en de storm. Hoe past dit beeld van Jezus bij je eigen ideeën over hoe Hij was?

Hoe reageer je op gebeurtenissen in je eigen leven, die je beangstigen zoals de storm deed met de discipelen? Ga je naar Jezus om hulp, of probeer je het zelf op te lossen?

We lezen het gedeelte opnieuw. Probeer je voor te stellen dat je bij de discipelen bent, in de boot.

Hoe voelde het om bij hen in de boot te zijn? Welke gedachten en gevoelens riep het in je op? Deel ze met de Heer en vraag Hem wellicht om de stormen in je eigen leven te kalmeren.