

365 maal

Het Bach collegium uit San Diego zingt Fürchte dich nicht, Van Johann Sebastian Bach. 'Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.'

De lezing is genomen uit het Boek Exodus, hoofdstuk 14, vanaf vers 5.

Stel je deze scène eens voor! Aan één kant zie je een onoverbrugbare barrière, de Rode Zee. Van de andere kant stormt een leger van 600 strijdwagens op je af. Hoe voelt dat om daar te staan?

Om je heen allemaal gezinnen, mannen, vrouwen, kinderen. Maar nergens een leger. Niemand om jullie te verdedigen. Jullie kunnen geen kant op. Wat doet dit met je?

Maar, bedenk ook dit: jullie zijn daar omdat God zich zo veel moeite heeft getroost jullie uit de slavernij in Egypte te bevrijden. Jullie zijn Gods volk. God heeft jullie een nieuw thuis, een nieuw leven beloofd.

God zegt: "Wees niet bang." Een van de 365 keer dat God in de Schrift zegt: "Wees NIET bang". Als je nu nog een keer luistert, probeer dan tussen alles door je te focussen op deze woorden: "Wees niet bang".

Misschien bedoelt God wel dat wij nooit bang moeten zijn. Dit is een kans om op God en op zijn beloften te vertrouwen. Zie jij in jouw leven kans om op God en zijn beloften te vertrouwen? Praat daar nu over met Hem.