

Gebod van de liefde

Het is vaak erg pijnlijk om de werkelijkheid onder ogen te moeten zien. Want dan zien we pas wat we gewoonlijk graag willen verbergen. Het nieuwe misbruikschandaal leert ons hoezeer open ogen en een wakkere geest nodig zijn - zelfs in de Kerk.

Het gaat er niet om, nu iedereen onder verdenking te stellen. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Het feit dat iemand zich aanbiedt in de naam van Jezus, wil nog niet zeggen dat die persoon ook handelt in de naam van Jezus. Wij worden allen uitgedaagd om zaken die ons als vreemd voorkomen aan te pakken. Alleen op deze wijze kunnen we toekomstig misbruik voorkomen.

God, als sinds ?Adam en Eva? hebben wij er veel moeite mee om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Ook vandaag de dag is het niet altijd makkelijk om te weten wie ik kan vertrouwen, en wie niet. Maar ik weet dat ik afhankelijk ben van anderen en dat dit altijd zo zal blijven.

Ik vraag uw Heilige Geest om te kunnen zien en voelen wanneer iemand zich aanbiedt onder het mom van het goede. Geef mij de helderheid om al wat ingaat tegen uw gebod van de Liefde moedig aan te pakken.

Amen