

Vragen om verandering

Een tijd geleden schreef Paus Franciscus een brief aan het volk van God over het misbruikschandaal in de katholieke Kerk. Paus Franciscus vraagt het hele volk van God om in solidariteit aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. Hij stelt bovendien dat wij door God zijn geroepen als zijn Volk. Daarom kan het gewonde lichaam van de Kerk alleen veranderen wanneer iedere lichaamscel deel uitmaakt van dit genezingsproces.

"Alle gedoopten moeten zich betrokken voelen bij de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering vraagt om een persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons de zaken doet zien zoals de Heer ze ziet. [] Om de realiteit te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, om een bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, zullen gebed en boetedoening helpen. Ik nodig het hele trouwe gelovige volk van God uit voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het bevel van de Heer. Dit kan ons geweten wakker schudden en onze solidariteit en toewijding aanwakkeren tot een cultuur van zorg die nooit meer zegt tegen elke vorm van misbruik." (Paus Franciscus, Brief aan het volk van God, 20-08-2018)

In deze negen, negen dagen van gebed, willen wij de oproep van de Paus beantwoorden. Verbonden in gebed vragen wij God om verandering - in ieder van ons afzonderlijk en in het geheel van zijn Kerk.

De teksten van deze negen zijn geschreven door de Duitse jezuïet Simon Lochbrunner in samenwerking met de gebedswebsite Click To Pray en het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus

Op 20 augustus 2018 schreef Paus Franciscus een brief aan het volk van God. In deze brief ging hij in op het onvoorstelbare misbruikschandaal rond de voormalige kardinaal Theodore McCarrick en verscheidene bisdommen in de staat Pensylvania (USA). Paus Franciscus vraagt het hele volk van God om in solidariteit aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. Hij stelt bovendien dat wij door God zijn geroepen als zijn Volk. Daarom kan het gewonde lichaam van de Kerk alleen veranderen wanneer iedere lichaamscel deel uitmaakt van dit genezingsproces.

"Alle gedoopten moeten zich betrokken voelen bij de kerkelijke en sociale verandering die we zo hard nodig hebben. Deze verandering vraagt om een persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons de zaken doet zien zoals de Heer ze ziet. [] Om de realiteit te zien zoals de Heer doet, om te zijn waar de Heer wil dat we zijn, om een bekering van hart in zijn aanwezigheid te ervaren. Om dit te doen, zullen gebed en boetedoening helpen. Ik nodig het hele trouwe gelovige volk van God uit voor een boetedoening van gebed en vasten, volgens het bevel van de Heer. Dit kan ons geweten wakker schudden en onze solidariteit en toewijding aanwakkeren tot een cultuur van zorg die nooit meer zegt tegen elke vorm van misbruik." (Paus Franciscus, Brief aan het volk van God, 20-08-2018)

In deze negen, negen dagen van gebed, willen wij de oproep van de Paus



beantwoorden. Verbonden in gebed vragen wij God om verandering - in ieder van ons afzonderlijk en in het geheel van zijn Kerk.

De teksten van deze noven zijn geschreven door de Duitse jezuïet Simon Lochbrunner in samenwerking met de gebedswebsite Click To Pray en het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus