

Een leven dat smaak heeft

Voor de maand oktober 2021, is de intentie van de Paus:

We bidden dat elke gedoopte persoon zich betrokken voelt bij de evangelisatie en beschikbaar is voor de zending, door getuige te zijn van een leven dat de smaak heeft van het Evangelie.

We zijn geboren in verschillende landen, afkomstig uit verschillende culturen en spreken verschillende talen. Maar allen zijn wij, door ons doopsel, geroepen om in ons dagelijks leven de houdingen, gebaren en woorden van Jezus present te laten zijn.

Laten wij ons verenigen met de gehele Kerk in deze missionaire maand en vragen om de genade van de zending waartoe iedere christen geroepen is. Elk mens is geroepen de gaven van God te verwelkomen en ze concreet ten dienste te stellen van anderen, in de Kerk en in de wereld. Paus Franciscus herinnert ons er in zijn boodschap voor Wereldmissiedag 2019 aan dat elke christen op zich een zending is:

"Een Kerk die uitreikt naar de uiteinden van de aarde vereist een voortdurende en permanente missionaire bekering. Zoveel heiligen, hoeveel gelovige vrouwen en mannen getuigen en tonen ons hoe deze onbepaalde openheid mogelijk en uitvoerbaar is, dit barmhartig naar buiten treden, ingegeven door de dringende kracht van de liefde en haar intrinsieke logica van gave, offer en gratuïteit. Wees een mens van God die God verkondigt: deze zending raakt ons van nabij.

Ik ben altijd een zending; jij bent altijd een zending; iedere gedoopte is een zending. Wie liefheeft, zet zichzelf in beweging, voelt buiten zichzelf gestuwd: hij wordt aangetrokken en trekt zelf aan; hij geeft zich aan de ander en ontwikkelt relaties die leven voortbrengen".

Denk aan iemand die voor jou een getuige is van de aanwezigheid van Jezus in jouw leven en in de wereld. Op welke manier zie je de aanwezigheid van Jezus in zijn of haar manier van handelen, spreken, stil zijn, luisteren, dichtbij komen, zijn? Op welke manier uit zich bij hem of haar het gezonden zijn? Dank even voor dit leven.

De Heilige Vader zegt ons dat wie liefhebben, zichzelf in beweging zetten. Kijk naar de vele mensen in het Evangelie die ondervonden hoe de liefde hen op weg zette: Onze Lieve Vrouw, de H. Jozef, Petrus, Jacobus, Johannes of de blinde Bartimeüs... Praat met Jezus over jouw specifieke zending in de Kerk en in de wereld, de zending die jou is toevertrouwd, die is uniek, en laat je leiden door de Heilige Geest.

Op welke manier ervaar je de aanwezigheid van Jezus in je manier van handelen, spreken, zwijgen, luisteren, dichtbij komen...?

Met deze uitdaging om een man of vrouw van God te zijn die de Heer verkondigt doorheen zijn of haar leven, kan je nu bidden in verbondenheid met het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus:

Heer God, alles wat ik heb,
alles wat ik ben, alles wat ik doe,
bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,



iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U en gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde
Gebedsnetwerk.
Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.