

Vrijheid om te eerbiedigen

Voor de maand januari, is de intentie van de Paus:

Bidden wij voor allen die lijden onder religieuze discriminatie en vervolging; mogen hun rechten en waardigheid, die voortkomen uit het feit dat ze broers en zussen zijn in de menselijke familie, worden erkend.

67% van de wereldbevolking leeft in landen waar de godsdienstvrijheid wordt geschonden door het optreden van autoritaire regeringen of etnisch-religieus nationalisme. Laten we samen met paus Franciscus bidden dat iedereen, waar ook ter wereld, zijn geloof vrij en in vrede mag beleven.

Tijdens zijn apostolische reis naar Irak in maart 2021 zei paus Franciscus op een interreligieuze bijeenkomst:

"Laten we niet toestaan dat het licht van de hemel verduisterd wordt door de wolken van haat! De donkere wolken van terrorisme, oorlog en geweld hebben zich boven dit land samengepakt. Alle etnische en religieuze gemeenschappen hebben hieronder geleden; in het bijzonder wil ik de Yazidi-gemeenschap gedenken, die de dood van vele mannen heeft betreurd en heeft gezien hoe duizenden vrouwen, jongeren en kinderen zijn ontvoerd, als slaven zijn verkocht en zijn onderworpen aan fysiek geweld en gedwongen bekeringen. Vandaag bidden wij voor alle slachtoffers van dit lijden (enkele seconden stilte!). En wij bidden dat overal de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid worden geëerbiedigd en erkend: dit zijn fundamentele rechten, omdat zij de mens vrijmaken om de Hemel te aanschouwen waarvoor hij geschapen is."

Op welke manier kunnen de "donkere wolken" van vooroordelen je hart vertroebelen? Het is te gemakkelijk om te generaliseren vanuit één enkele ervaring, of om te oordelen over wat anders is zonder het echt te kennen. Ga naar wat er zich in je hart afspeelt en trek het onkruid van vooroordelen eruit, zodat ook in jouw hart degenen die andere overtuigingen hebben, vrij kunnen zijn.

Bid gedurende deze maand met de paus voor allen die vervolgd en gediscrimineerd worden vanwege hun geloof. Indien je meer informatie wenst, aarzel dan niet het "Verslag over de godsdienstvrijheid in de wereld te raadplegen", dat jaarlijks wordt gepubliceerd door de Pauselijke Stichting "Hulp aan de Kerk in Nood".

Heer God,alles wat ik heb,

alles wat ik ben,

alles wat ik doe,bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest,

dat in mijn denken,s

preken en handelen,

iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.

Laat me niet enkel voor mezelf leven,

maar zoals Jezus,

verbonden met U

en gegeven aan mensen.

in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde

Gebedsnetwerk.

Met Maria, bied ik U mijn dag aan

voor de zending van de Kerk



en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.