

Inzet

Bij de aanvang van deze gebedstijd probeer ik los te laten wat mij bezighoudt. Ik probeer gewoon hier en nu aanwezig te zijn. Aanwezig bij mezelf en ook aanwezig bij God.

Ik vraag de genade dat ik Jezus beter mag kennen, meer van Hem mag houden, om Hem beter te kunnen navolgen.

We lezen enkele verzen uit psalm 23

God is als een herder die zijn schapen verlangt te weiden. De schapen zijn talrijk. De Heer is op zoek naar medewerkers die Hem kunnen bijstaan om zijn schapen langs veilige paden te leiden naar de groene weiden. Hij roept.

Geloof jij dat het de moeite waard is dat mensen zich melden om mee te werken met de Herder?

Heb jij in jouw leven al de ervaring gehad dat God beroep deed op jouw inzet?

De Herder roept jou, hier en nu. Ben jij bereid nu in te gaan op zijn uitnodiging, ook al weet je niet precies wat Hij je precies zal vragen?

Deze gebedstijd met Jezus is nu bijna voorbij. Wat blijft er hangen? Wat heeft je geraakt. Is er iets dat nu naar boven komt in je hart. Spreek het uit. In alle vertrouwen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen.