

Diep geraakt

Bij de aanvang van deze gebedstijd probeer ik los te laten wat mij bezighoudt. Ik probeer gewoon hier en nu aanwezig te zijn. Aanwezig bij mezelf en ook aanwezig bij God.

Ik vraag de genade dat ik Jezus beter mag kennen, meer van Hem mag houden, om Hem beter te kunnen navolgen.

We lezen enkele verzen uit psalm 92

Het Evangelie vertelt ons het leven van Jezus. Zijn woorden en daden. Christenen geloven dat Jezus dé mens is. Hij leert wat leven en liefhebben betekenen.

Wat in Jezus spreekt jou aan? Welke woorden of daden van Jezus raken jou het diepst?

Is hier in de loop van je leven ontwikkeling in geweest?

Wie is Jezus voor jou?

Deze gebedstijd met Jezus is nu bijna voorbij. Wat blijft er hangen? Wat heeft je geraakt. Is er iets dat nu naar boven komt in je hart. Spreek het uit. In alle vertrouwen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen.