

Uit een impasse

Bij de aanvang van deze gebedstijd probeer ik los te laten wat mij bezighoudt. Ik probeer gewoon hier en nu aanwezig te zijn. Aanwezig bij mezelf en ook aanwezig bij God.

Ik vraag de genade dat ik Jezus beter mag kennen, meer van Hem mag houden, om Hem beter te kunnen navolgen.

We lezen enkele verzen uit psalm 30

Jezus wordt de Redder, de Heiland of de Verlosser genoemd. Hij geeft richting aan het leven. Hij biedt zin. Hij maakt mensen tot betere mensen. In het Evangelie zien we Jezus vaak optreden als genezer. Hij bevrijdt mensen die op de een of andere wijze vastgelopen zijn in hun leven.

Heb jij in je geloofsleven ooit iets ervaren als genezing? Heb jij meegemaakt dat Jezus je bevrijdde uit een impasse waarin je je bevond?

Geeft Jezus zin aan jouw leven? Zo ja, hoe zou je die zin omschrijven?

Heb jij de indruk dat jouw verbondenheid met Jezus van jou een beter mens maakt?

Deze gebedstijd met Jezus is nu bijna voorbij. Wat blijft er hangen? Wat heeft je geraakt. Is er iets dat nu naar boven komt in je hart. Spreek het uit. In alle vertrouwen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen.