

## **Geroepen**

Bij de aanvang van deze gebedstijd probeer ik los te laten wat mij bezighoudt. Ik probeer gewoon hier en nu aanwezig te zijn. Aanwezig bij mezelf en ook aanwezig bij God.

Ik vraag de genade dat ik Jezus beter mag kennen, meer van Hem mag houden, om Hem beter te kunnen navolgen.

We lezen enkele verzen uit psalm 23

Een mens kan niet vrijblijvend met Jezus op stap gaan. Wie zich met Hem verbindt, voelt al gauw een uitnodiging Hem te volgen. Dit kan op de meest uiteenlopende manieren. Christenen geloven dat de Heer ieder mens persoonlijk uitnodigt om deel te hebben aan zijn zending. Ook dat Hij hun de kracht geeft om die persoonlijke roeping te vervullen.

Weet jij je, op de een of de andere wijze, geroepen om Jezus na te volgen in jouw persoonlijk leven?

Zo ja, wat is het dan dat je doet zeggen dat je geroepen wordt?

Maak jij in je leven bewust keuzes als antwoord op een uitnodiging van de Heer?

Deze gebedstijd met Jezus is nu bijna voorbij. Wat blijft er hangen? Wat heeft je geraakt. Is er iets dat nu naar boven komt in je hart. Spreek het uit. In alle vertrouwen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen.