

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Maria kende de pijn van een vluchteling te zijn met een pasgeboren kind. Zij en Jozef vluchtten met het kind Jezus naar Egypte om te ontkomen aan de moordzucht van koning Herodes. Na zijn droom maakte Jozef haast om ervoor te zorgen dat zijn vrouw en zoontje veilig waren.

Moeders op de vlucht met pasgeboren baby's worden ook met dit soort onvoorstelbare onzekerheden geconfronteerd. Een tijd die vol vreugde zou moeten zijn, wordt in plaats daarvan overheerst door angst voor de veiligheid van dit kostbare geschenk, dat zij als ouders mochten ontvangen. Dit is een groot onrecht dat niemand zou mogen meemaken.

Wij bidden voor alle moeders op de vlucht, die hun kinderen proberen op te voeden in gevaarlijke en onveilige omstandigheden. Mogen deze gezinnen worden beschermd door de heilige Familie van Nazaret, die deze situatie zelf heeft meegemaakt.

Jezus, ik hou van U, ik heb U lief boven alle dingen,

Met heel mijn hart heb ik berouw over alles waarmee ik U beledigd heb.

Sta niet toe dat ik gescheiden word van U. Geef dat ik U altijd mag liefhebben, en doe met mij zoals U wilt.

Onze Vader Wees gegroet Maria Eer aan de Vader