

Essentieel in onze samenleving

Voor de maand april, is de gebedsintentie van de Paus:

Voor hen die werken in de gezondheidszorg

Bidden we voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen, vooral in de armste landen. Mogen zij voldoende ondersteund worden door regeringen en lokale gemeenschappen.

Het werk van gezondheidswerkers is even discreet als essentieel in onze samenleving.

Soms loop je het risico dat je hun beschikbaarheid voor lief neemt. Begin met God te danken voor de gezondheidswerkers, vooral voor degenen die je kent.

In februari 2021 stuurde paus Franciscus, ter nagedachtenis aan de gezondheidswerkers die tijdens de Covid-19 pandemie in Italië waren overleden, een boodschap aan hen:

"Het voorbeeld van zovelen van onze broeders en zusters die hun eigen leven riskeerden tot het punt dat zij het verloren, wekt bij ons allen een levendige dankbaarheid op. In het licht van zoveel zelfgave wordt de hele samenleving aangemoedigd om steeds meer te getuigen van naastenliefde en zorg voor anderen, vooral de meest kwetsbaren. De toewijding van hen die zich, zelfs in deze dagen, inzetten in ziekenhuizen en gezondheidsstructuren is een "vaccin" tegen individualisme en egocentrisme. Het getuigt van het meest authentieke verlangen dat in het menselijk hart huist: aan de zijde te staan van hen die het meest behoeftig zijn en zich voor hen te geven".

Wie in de gezondheidszorg werkt, komt voortdurend in contact met de kwetsbaarheid van mensen. Niet alleen van het lichaam, maar ook van de ziel. Bid voor de gezondheidswerkers en vraag de Heer hun de genade te schenken van goed onthaald te worden, van vertroosting en van voorzichtigheid in woord en daad, zodat zij steeds meer het gelaat van God worden.

De Paus zegt ons dat het offer dat de gezondheidswerkers hebben gebracht, moet dienen als een vaccin tegen individualisme en egocentrisme. Welke gevoelens wekt het getuigenis van deze mensen bij jou op? Praat hier even over met de Heer.

Bidden we gedurende de hele maand april, samen met paus Franciscus, voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen, vooral in de armste landen. Dat zij voldoende ondersteund worden door regeringen en lokale gemeenschappen.

Heer God,

alles wat ik heb,

alles wat ik ben,

alles wat ik doe,

bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest,

dat in mijn denken,

spreken en handelen,

iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.

Laat me niet enkel voor mezelf leven,

maar zoals Jezus,

verbonden met U



en gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde
Gebedsnetwerk.

Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin, en nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse
video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.