

Leven in dienstbaarheid

Voor de maand mei is de gebedsintentie van de Paus: Voor gelovige jongeren We bidden voor alle jongeren ze zijn geroepen het leven ten volle te leven.

Mogen zij van Maria leren hoe goed te luisteren, werkelijk te onderscheiden, de moed van het geloof uit te stralen, en te leven in dienstbaarheid.

Mei is de maand van Maria. Paus Franciscus daagt ons uit naar haar te kijken als een moeder van gebed. Laten we deze maand met de paus bidden dat vooral jongeren in Maria dat model van de vrouw van het gebed kunnen herkennen. In een catechese over het gebed, gewijd aan Maria als biddende vrouw, zei de paus:

"Maria is aan het bidden als de aartsengel Gabriël haar de aankondiging doet in Nazareth. Haar kleine maar immense "Hier ben ik", dat op dat moment de hele schepping doet opspringen van vreugde, is in de heilsgeschiedenis voorafgegaan door vele andere "Hier ben ik", door tal van ervaringen van vertrouwende gehoorzaamheid, door vele uitdrukkingen van beschikbaarheid voor Gods wil. Er is geen betere manier om te bidden dan, zoals Maria, een houding van openheid aan te nemen, met een hart dat openstaat voor God: "Heer, wat U maar wilt, wanneer U maar wilt en hoe U het maar wilt! Met andere woorden, een hart dat open staat voor God's wil. En God antwoordt altijd."

In de korte tijdspanne van de Aankondiging wist Maria de angst los te laten, hoewel zij voorzag dat haar "ja" zeer zware beproevingen voor haar met zich zou brengen. Als wij bidden begrijpen wij dat elke dag die God schenkt een oproep is. Dit stelt ons in staat ons hart te verruimen en beschikbaar te zijn voor wat komen gaat. Vraag de Heer dat Hij je vergezelt bij elke stap van je reis.

Dit gebed van Maria - "Heer, wat U wilt, wanneer U wilt en hoe U wilt!" - is eenvoudig en bestaat slechts uit één ding: je hele leven in de handen van de Heer leggen, opdat Hij je zal leiden. Dit stelt het hart in staat de werkelijkheid met liefde tegemoet te treden, zonder de problemen te ontkennen, maar door ervoor te kiezen in elke situatie een instrument van Gods genade te zijn. Durf jij te bidden zoals Maria?

Verenig je hart met dat van de paus en bid dat de jongeren in Maria de wijze van het luisteren, de diepte van het onderscheidingsvermogen, de moed van het geloof en de toewijding aan de dienst mogen ontdekken.

Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,

iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.

Laat me niet enkel voor mezelf leven,

maar zoals Jezus,
verbonden met U

en gegeven aan mensen.

in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde



Gebedsnetwerk.

Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.