

De hemel bestormen

Welkom bij dit gebed voor de oorlog in Oekraïne, die nog altijd niet is gestopt. De dagelijkse nieuwsstroom houdt aan en stompt je misschien ook wel wat af. Deze meditatie wil je helpen om de oorlog, je verlangen naar vrede en andere gevoelens die je rond de oorlog hebt in gebed bij de Heer te brengen.

De Poolse jezuïet en musicus Dominik Dubiel componeerde een Litanie voor Oekraïne, het muziekstuk dat deze gebedstijd begeleidt. In de tekst ervan schrijft hij:

De oorlog in Oekraïne brengt gruweldaden en menselijke tragedieën met zich mee. Ze gebeuren voor onze ogen. De demonen van het verleden worden weer tot leven gewekt. We moeten zowel het Oekraïense als het Russische volk omhelzen in gebed. We moeten de hemel bestormen.

Litanie voor Oekraïne verzamelt de moeilijke gevoelens en gedachten die verband houden met wat er gebeurt. De auteur transformeert ze in een gebed. Moeder van hen die afdalen in de schuilkelder / Koningin van de verwoeste kerken / O Vrouwe van hen die beven van angst en kou

Laten we samen een moment bidden voor hen die het meest in nood zijn op dit moment. Dat zij steun mogen vinden in het geloof.

Dominik Dubiel schrijft op zijn Facebook-pagina:

Het is onmogelijk om in het reine te komen met wat er met Oekraïne is gebeurd sinds het begin van deze misdadige oorlog die in genocide is veranderd. Zelfs bidden is moeilijk. Ik vertaalde het meest intieme en oprechte gebed dat ergens in mijn hart geboren werd in eenvoudige woorden en klanken. Aan mijn muzikale vrienden, die eveneens verscheurd zijn door de situatie, vroeg ik om het uit te voeren. Zo is de Litanie voor Oekraïne ontstaan, waarmee wij willen bidden voor onze vrienden uit Oekraïne en voor al hun lijdende volkeren. Ik hoop dat dit lied een beetje vrede zal brengen aan allen die luisteren.

Jezus wordt de Vredevorst genoemd. Nadat hij uit de dood is verrezen is dit eerste wat hij tegen zijn vrienden zegt: Vrede zij u. Er was op dat moment geen sprake van een oorlog zoals in Oekraïne. Over welke vrede zou Hij hier spreken? In de gevoelens die deze dagen in jou rondgaan, heb jij ergens behoefte aan vrede?

Vrede voor Oekraïne. Als je de beelden van verwoesting en vernietiging ziet, durf jij nog te hopen op vrede?

Als je eerlijk bent naar jezelf, heeft haat in jouw hart een plek in genomen, misschien zonder dat je het in de gaten had?

Heer Jezus Christus, maak ons van getuigen van waarheid, gerechtigheid en broeder- en zusterliefde. Verban uit ons hart alles wat de vrede in gevaar kan brengen. Verlicht onze leiders, opdat de zo verlangde vrede kan opbloeien en altijd onder ons bestaan.

Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten bewaren, opdat je de liefde van God en van zijn Zoon leert kennen.

Muziek & tekst: Dominik Dubiel SJ,



zang: Kasia Bogusz, Rafa Maciejewski, Dawid Czernik,
accordeon: Mateusz Dudek
contrabas: Mateusz Frankiewicz