

Manier van leven

Vraag, bij het begin van deze vierde gebedstijd, om Gods genade. Vraag dat, wanneer je vandaag een stem in nood hoort roepen, dat je die kunt beantwoorden met een groot hart.

Welke reacties roept dit stukje Evangelie bij jou op?

Het Evangelie leert dat Jezus veel gastvrijheid van anderen ontving. Maar dikwijls naam Hij daar zelf het initiatief toe. Zo veranderde Jezus hun manier van leven. Denk aan het verhaal van Zacheüs. Het verstrekken van gastvrijheid aan vluchtelingen kan een soortgelijk gevoel teweegbrengen. Het trekt ons buiten onze comfort zone. Wat roept dit idee van gastvrijheid bij jou op? Hoe daagt het jou uit?

Denk je dat degenen die in nood verkeren bij ons dingen naar boven kunnen halen die anders verborgen zouden blijven? Kunnen zij ons inzichten bijbrengen die wij zonder hen nooit zouden ontdekken?

Wat belemmert jou om radeloze asielzoekers aan jouw tafel uit te nodigen? Is het onze cultuur? Zijn het onze sociale structuren? Is het ons comfort? Of is het angst omdat we niet weten wat we moeten doen of wat er zal gebeuren?