

Op zoek naar bescherming

Bij het begin van deze zesde gebedstijd kan je onze Vader vragen dat Hij je de genade schenkt om zijn Zoon te herkennen: in de vluchteling die bescherming zoekt tegen vervolging, oorlog en hongersnood; in de vrouwen en de kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel; in de azielzoeker die wordt opgesloten omdat hij zonder papieren is weggevlucht.

Stel je eens voor verloren te zijn op een totaal onbekende plek. Hoe zou dat voelen?

Heb jij ooit ervaren hoe het voelt om iemand te begeleiden die kwetsbaar en verloren is?

Neem even de tijd om je in te leven in de mentale en de fysieke uitputting van vluchtelingen, die op de loop zijn voor gevaar. Wees hen nabij wanneer zij zich afvragen wie hen op het einde van hun reis zal opwachten. Wees bij hen wanneer ze de vraag stellen of ze vrienden of werk zullen vinden. En denk aan hen, als ze de vraag stellen wanneer het veilig genoeg zal zijn om terug naar huis te gaan.