

## Het goede in ons leven

Uit het Gloria van John Rutter, zingt het M.I.T. concert choir *Domine Deus, Rex coelestis*.

O Heere God, hemelse Koning,  
eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Lam Gods, Zoon van de Vader,  
die de zonden van de wereld wegneemt,  
ontferm U over ons.

Terwijl ik luister, kan ik me Jezus voorstellen als de Koning van deze wereld? En kan ik de mensen rondom mij, de hele wereld rondom mij, zien als zijn koninkrijk?

Gedurende de voorbij week baden we alsof het onze allerlaatste kans was om aan Jezus te vragen waar we echt nood aan hadden. De blinde en Zaccheus grepen die kans. De lezingen bevatten veel beelden van het einde der tijden. We werden eraan herinnerd te gebruiken wat we wijselijk hadden gekregen en om onze gaven en talenten verstandig te gebruiken. We kregen een beeld van het koninkrijk der hemelen, en we kregen het gevoel dat het goede het zou halen in ons leven, zolang we voor God een plaats konden behouden.

In het Passieverhaal van Lucas, wordt Jezus gekruisigd te midden van twee misdadigers. Zelfs in de wanhopige situatie waarin hij zijn laatste adem uitblaast, spreekt hij woorden van medeleven en hoop uit tegenover een zondaar die om vergeving vraagt.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, vanaf vers 35.

Beelden van Christus aan het kruis zijn makkelijk te vinden en misschien komt er een welbepaald beeld nu in het bijzonder bij je op. Heb je gemerkt dat deze lezing werd gekozen voor het feest van Christus Koning? Wat voor soort koning wordt in deze lezing afgebeeld?

Wat verwondert of troost je in het contrast dat wordt geschapen tussen de macht, rijkdom en invloed van een gewone koning en de gebrokenheid van een gemartelde man wiens enige geschenk medeleven en hoop is?

Terwijl je opnieuw luistert naar de lezing, denk na over wat je wil zeggen aan Jezus. Is er iets dat je Hem wil vragen of een gebed dat je tot Hem wil richten? Met zijn laatste adem vroeg de misdadiger om vergeving; Jezus beantwoordde zijn vraag met medeleven en liefde. Beeld je in dat je nog maar één laatste gebed kunt richten tot de Heer wat zou je Hem willen vragen? Christus de Koning antwoordt met zijn eigen laatste adem. Luister naar wat Hij jou te zeggen heeft.