

## **Tranen wegvissen**

De groep Monk Turner speelt het lied *Love renewed*. 'Nu we ons pad hebben gevonden, laten we teruggaan naar de bron. En vandaar onze liefde hernieuwen.'

De lezing is genomen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21, vanaf vers 1. Vandaag krijgen we een andere toon, na de kommer en kwel van de lezingen van de voorbije dagen! Deze passage barst van stralende voorstellingen van hoop. Welke van deze beelden spraken je aan? Wat betekenen ze voor jou? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Het einde van dood en rouw en geweeklaag en pijn, God die elke traan van zijn volk wegwist. Deze lezing spreekt ook over God die onder de stervelingen komt wonen, onder ons, bij ons verblijft en bij ons aanwezig is. Wat betekent dat voor jou? Heb je al het gevoel dat God bij jou verblijft? Is dat iets waar je op hoopt, naar verlangt? Wanneer de passage nog een tweede keer wordt voorgelezen, luister dan naar de boodschap van hoop, en laat toe dat ze tot jou spreekt, je raakt. "Zie, ik maak alles nieuw". Naar welke vernieuwing verlang jij, waar wil jij iets nieuws zien? Spreek met God over de dingen waarvan jij zou willen dat Hij ze nieuw maakt.