

Te werk gaan

Het Putinki church choir zingt O victorious leader.

'Glorie aan U, onze God. Hemelse Koning, de Geest van de waarheid die overal aanwezig is en alles vult, Bewaker van goede dingen en Gever van het leven, kom in ons wonen. Reinigt ons van elke vlek.'

We lezen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 4, vanaf vers 18.

God schiep de mensen opdat ze zijn beeld zijn aanwezigheid, zijn liefde en zijn droom in de wereld zichtbaar zouden maken. Daarom is Hijzelf als mens in de wereld gekomen. En dat is ook de reden waarom Jezus Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en de anderen heeft geroepen. Ze waren er niet klaar voor. Ze hadden het niet verwacht. Maar dat is nu eenmaal hoe Jezus toen te werk ging en hoe Hij vandaag de dag nog altijd te werk gaat. Misschien verklaart dat waarom je op dit moment naar het Evangelie van Matteüs aan het luisteren bent. Misschien zal Jezus ook jou aanwijzen en je vragen om Hem te helpen bij de een of andere opdracht. Hoe zou je reageren als Hij dat deed?

Jezus ging rond en genas mensen. Dat was de krachtigste manier om duidelijk te maken dat 'de hemel' zorg droeg voor de aarde. En het was dus begrijpelijk dat een grote menigte mensen Hem overal volgde. Maar hier dient zich nog een andere uitdaging aan. Wat zou de kerk vandaag de dag moeten doen om de mensen van nu duidelijk te maken dat 'de hemel' voor de aarde zorgt?

Ik nodig je uit om, terwijl je de tekst een tweede keer beluistert, je eigen naam toe te voegen aan de lijst van mensen die geroepen zijn. Wat ben je bereid daarvoor achter je te laten? Waar brengt Jezus' roeping je naartoe?

Misschien kun je vandaag bidden om een open oor voor Gods roeping en de bereidheid om ja te zeggen wanneer Hij je roept voor zijn werk.