

## **Uiterlijkheden**

Monk Turner speelt het lied Letter to the Los Angelesans. 'Ons privilege heeft ons blind gemaakt. Moge we gauw onze ogen openen.'

De lezing van vandaag is uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22, vanaf vers 3.

Paulus is er duidelijk op gebrand om zijn geloofsbrieven te overhandigen waar zijn wortels liggen, waar hij geboren is, hoe hij is opgevoed, welke opleiding hij kreeg. Wat zijn voor jou je geloofsbrieven of wat zijn de 'uiterlijkheden' die jou geloofwaardig maken en waardoor je aanvaard wordt in de kringen waarin je gewoonlijk verkeert?

Zijn er momenten waarop je daarentegen de behoefte voelt om verder te gaan dan deze 'uiterlijkheden' en iets te laten zien van de werkelijke persoon die erachter schuil gaat? Als ik dat zou doen, hoe zou dat mijn leven en mijn houding ten opzichte van andere mensen veranderen?

Luister naar de directheid in het gesprek van Paulus met Christus, als het belangrijkste deel van de passage opnieuw gelezen wordt.

Is er iets wat je nu net zo direct en persoonlijk aan Jezus zou willen zeggen?