

Geestelijke superster

Ensemble Hermes zingt *Beati pauperes spiritu*, gecomponeerd door Jan pzn Sweelinck. 'Gelukkig die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.'

Bidden Onderweg is deze week gecentreerd rond het idee van geloof. Niet het soort geloof waarbij er hard wordt geprobeerd om schijnbaar onmogelijke dingen te geloven. Maar een geloof dat een vertrouwen is waarin je gelooft, een vertrouwen dat het mogelijk maakt om op te komen voor datgene waarin je gelooft. Het is dit geloof dat Paulus zag in Timotheüs, dat Paulus zelf ervoer na zijn bekering en dat wat de schrijver van de Brief aan de Hebreëen wilde voor zijn vroege Christengemeenschap. Het soort geloof waarvan Jezus geloofde dat het even moeilijk te verstoppen was als een stralende lamp. Zijn tegenstanders beweerden dat dit het werk was van een kwade geest, maar zij die Jezus volgden, wisten dat het een gave van God was.

Heb jij dit soort geloof? Zo ja: dan wil je God misschien vandaag bedanken voor deze gave? Zo niet, dan wil je Hem misschien juist vragen om deze gave?

Omdat God van ieder van ons vraagt vertrouwen te hebben in wat we geloven. En Hij biedt ieder van ons wat we ook maar nodig hebben om te groeien in dit vertrouwen.

God roept niet enkel geestelijke supersterren. Hij roept gewone mensen en zelfs hen die moeten worstelen om te kunnen geloven. En belooft te geven wat nodig is. In de lezing van vandaag legt Paulus dit uit, in zijn eerste brief aan de mensen van Korinthe. Hiervan lezen we hoofdstuk 1, vanaf vers 26.

God kiest hen die de wereld zien als dom, zwak, saai, laag en veracht. Zie jij jezelf in dat gezelschap? Of zie je jezelf eerder als het tegenovergestelde: wijs, sterk, nobel, hoog en machtig? Probeer eerlijk naar jezelf te zijn in het nadenken over deze vraag.

Paulus gelooft dat God op deze manier werkt om diegenen die geroepen zijn, als ook de mensen rondom hen, te laten zien dat Hij zelf de bron is van de gaven die zij bezitten. Herken jij delen van jouw eigen karakter als zijnde gaven van God?

Dit zijn gaven waarin we kunnen geloven en waarop we kunnen vertrouwen.

Misschien kun je er op dit moment één uitkiezen waarvan je weet dat je er goed in bent. Bedank God voor deze vaardigheid, die uiteindelijk een geschenk van Hem aan jou is.

Als je de lezing opnieuw hoort, denk dan aan de mensen die jij herkent als op de één of andere manier 'gekozen door God'.

Het is Jezus Christus die voor ons de belichaming is van Gods' wijsheid en gerechtigheid: Hij is diegene die ons heilig kan en wil maken, die ons bij God kan brengen. Herken je deze schets van Jezus in jouw eigen contact met Hem?

Neem tot slot een moment om met Jezus te praten, misschien om Hem te vragen om een meer standvastig geloof in de gaven die Hij jou gegeven heeft.