

Met trots

Arjette Kuipers zingt het lied *Naam zonder woorden*.

De lezing is genomen uit het Boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Op vele plaatsen in het Oude Testament hoor je met veel ontzag, ja zelfs met trots, spreken over de wet die God aan het uitverkoren volk gegeven heeft. Wat voel jij als je een verklaring als deze hoort?

"De Heer, onze God, is dichtbij telkens wanneer wij tot Hem roepen." Geeft deze uitspraak jouw ervaring weer van Gods aanwezigheid als jij bidt?

Luister nu opnieuw. Bemerkt hoe de wet hier niet gewoon een kwestie is van regels waaraan je moet gehoorzamen. Maar een bron van wijsheid en onderscheiding, van een heiligheid die zal afstralen zelfs op mensen die niet in God geloven. Kan jij je mensen, plaatsen of gebeurtenissen herinneren die dit soort stil en geruststellend gezag uitstralen?

Mogelijk verwijl je nu graag nog even bij de Heer. Misschien overweeg je dan hoe het zou komen dat het uitverkoren volk zo hartelijk spreekt over zijn relatie met God.