

Stand van zaken

Je luistert naar O Lord listen to my prayer van componist Margaret Rizza.

Terwijl ik tot U spreek, God,
help me om meer en meer de gave van communicatie te waarderen.
Geef dat ik mag spreken voor hen die geen stem hebben
en altijd een vriendelijk woord heb voor degenen die er nood aan hebben.
De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 7, vanaf vers 23.

De profeet Jeremia is ontgoocheld omdat het volk waar God hem naartoe zond niet wil luisteren. Veronderstel dat jij iets belangrijks aan het zeggen bent en je wordt niet begrepen. Hoe voel jij je dan?

Deze passage stelt het volk van Israël voor in erg negatieve bewoordingen. Vaak zeggen religieuze leiders hoe vreselijk alles en iedereen eraan toe is tegenwoordig. Vind jij dit soort praat behulpzaam?

Als je opnieuw luistert, ga je misschien bemerken dat deze passage focust op de koppigheid van mensen, op hun 'kwade wil'. Ben jij je bewust van iets in je eigen leven dat een gelijkaardige terechtwijzing verdient? Of eerder iets in de wereld rondom ons?

Breng nu gewoon nog wat tijd door met de Heer. Misschien zeg je Hem graag sorry voor iets. Misschien vraag je de gave van een evenwichtig oordeel. Of wat ook maar juist lijkt