

Een zinvol beeld?

Ensemble Hermes zingt Ego Flos Campi, in een compositie van Clemens non papa. Vlaams dichter Guido Gezelle vertaalde deze tekst als volgt

Ik ben een blommeen bloeie voor uwe oogen,
geweldig zonnelicht, dat, eeuwig onontaard, mij,
nietig schepselken, in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij het eeuwig leven spaart.

De lezing is genomen uit de profeet Hosea, hoofdstuk 14, vanaf vers 2.

"Mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen." De God van Hosea dringt niet aan op strikte rechtvaardigheid. Het lijkt alsof Hij zijn boosheid vergeten is. In de plaats daarvan smeekt Hij ons, teder en ernstig. Hij nodigt ons uit terug te keren naar onze echte woning. Vind je dit beeld van God zinvol? Zijn er dingen in jou die aan genezing toe zijn?

Luister nu opnieuw naar de tekst. Misschien vind je het wel fijn om speciaal te luisteren naar de belofte die Hij maakt, de God van Hosea. De weelderige beeldentaal van sterk groeiende planten. Hoe voel jij je bij het horen van deze belofte,

Mogelijk breng je nu graag wat tijd door bij God, misschien vraag je Hem om je te vernieuwen en je kracht te geven. Of iets anders, wat maar juist lijkt.