

## **Als winterse kou**

Coro e Orquestra Ribeiro Bastos spelen het lied Popule meus. 'Ben je dan vergeten, mijn volk? Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'

De lezing is genomen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 49, vanaf vers 8. Deze lezing laat Gods' mededogen met mensen zien met hen die gevangen zijn, op wat voor manier dan ook. Hoe God ernaar verlangt ons te bevrijden van alles dat ons bindt aan winterse kou en duister en dat voorkomt dat nieuw leven in ons verschijnt. Natuurlijk heeft niet ieder land zo duidelijk verschillende seizoenen. Maar waar je ook woont, kun je een idee krijgen van de aarde, van Gods' aarde, in een winterse kou: de bedreiging van ons milieu, die de aarde steeds wat van zijn leefbaarheid ontnemt?

Wat zou jij kunnen doen om de wereld uit deze huidige donkerte te krijgen zodat de snel kaal wordende heuvels weer groen zouden kunnen worden en ons zouden kunnen voeden?

Houd enkele gedachten hieraan vast terwijl je opnieuw luistert naar deze indrukwekkende lezing.

Sta jezelf toe om vandaag op een bepaald moment in gedachten of met je hart de wereld rond te reizen. Zie de vruchtbaarheid en de schoonheid en ook de verlaten plaatsen. Misschien is het goed al die mensen in gedachten te nemen, op al die plekken in de wereld. Dat God voor hen zorgt vandaag.