

## **Veiligheid zoeken**

Vocaal ensemble ChoRuss zingt Psalm 103.

'De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan onderdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend.'

De lezing is genomen uit het boek Exodus, hoofdstuk 32, vanaf vers 7

Het volk van God moet tijdens de tocht door de woestijn voor grote onzekerheden hebben gestaan en vaak bang zijn geweest. Misschien was het niet verrassend dat zij dachten een tastbaar idool nodig te hebben. En dat zij er één voor zichzelf creëerden in de vorm van een gouden kalf. Hoe reageer jij in tijden van onzekerheid en angst? Wat zoek jij dan? Waar zoek jij veiligheid in? Toch: wat God wilde voor zijn volk, was het vervullen van de belofte die Hij had gedaan aan de voorvaders: "Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven". Wat betekent deze belofte voor jou? Hoe voelt het dat deze belofte aan jou wordt uitgesproken?

Luister opnieuw naar deze woorden en voel de sterke emoties van het volk, van Mozes en in het hart van God.

Breng, terwijl deze gebedstijd ten einde loopt, jouw eigen gevoelens voor de Heer. Wees niet bang de idolen en de valse zekerheden, waar jij je in je eigen leven aan vasthoudt, te bemerken. Maar verlies de kracht van Gods' belofte niet: Gods' verlangen voor ons en voor ieder mens in deze wereld: dat we gezegend zouden zijn als sterren aan de hemel