

Getuige zijn

The Tudor consort zingt Des qui hodierna. 'Door het licht van een ster, God, hebt Gij mensen ertoe gebracht, zomaar op weg te gaan, en U in een kind te huldigen. Laat ook van ons een licht uitgaan, dat mensen kan bewegen. U te zoeken en U te aanbidden. '

De lezing komt uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. De tijd tussen Jezus' opstanding en hemelvaart was een tijd waarin Jezus, zoals de auteur van de Handelingen van de Apostelen het ons zegt, "zijn discipelen herhaaldelijk heeft bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God." Wat is jouw ervaring geweest tijdens de afgelopen veertig dagen sinds Paaszondag? Op welke manieren presenteerde de levende Jezus zichzelf aan jou?

"Toen Hij eens bij zijn apostelen was, droeg Jezus hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader () in vervulling zal gaan". Bij het horen van de woorden "Blijf daar wachten tot de belofte van de Vader () in vervulling zal gaan", welke gevoelens komen er dan in je op? Over welke belofte heeft Jezus het hier?

Als je nogmaals luistert naar de lezing, let dan op de angst bij de apostelen. Ze hebben gewacht, maar nu lijkt het alsof ze niet langer kunnen wachten; ze willen antwoorden. Let op de gevoelens die opkomen in je hart terwijl je het antwoord van Jezus hoort.

Jezus zegt tegen zijn apostelen dat ze een kracht zullen ontvangen wanneer de heilige Geest over hen is gekomen en vervolgens geeft Hij hen een missie: "Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde." Vervolgens wordt Jezus opgenomen in de hemel. Voel je je gestimuleerd om deze missie uit te voeren? Of sta je nog steeds te kijken naar de hemel?

Praat nu met Jezus zoals je spreekt met een vriend en zeg Hem open en eerlijk hoe je je voelt. Misschien kun je Hem ook vragen om wat je nodig hebt om zijn getuige te zijn in onze wereld vandaag.