

Aan het werk

Uit de Vespers van Rachmaninov, zingen Photonen vocaal ensemble & Utrechts vocaal ensemble Voskreseniye Khristovo videvshe. 'De opstanding van Christus hebben wij gezien'

Nu we deze week het Pinksterfeest naderen, - het feest van de Heilige Geest, het feest van God die actief is in de wereld - sta een momentje stil, om Gods activiteit te herkennen, overal om je heen. Verwelkom de Heilige Geest in je leven.

De lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen.

Johannes de Doper bood 'de doop van berouw' aan - hij vroeg mensen toe te geven dat ze Gods hulp en vergeving nodig hadden; om te zeggen: "Ik ben zwak, maar ik wil graag beter worden." Zou dit nog steeds, voor mij, de beste manier kunnen zijn om me voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest?

Wanneer Paulus de leerlingen de handen oplegt, vertelt ons deze getuigenis, spreken ze in klanktaal, en ze profeteren. Hoe zou dát geweest zijn? En hoe lijkt mij dat nu? Wonderlijk en bijzonder? Een beetje raar en eng? Of een bemoedigend teken van de Heilige Geest aan het werk?

Luister nogmaals naar de lezing. Hoor hoe de doop door Johannes deze twaalf mensen voorbereidt op de doop door Jezus, en op het ontvangen van de Heilige Geest. Ze hebben géén andere instructies nodig om zich voor te bereiden.

De Heilige Geest is de gave door wie we weten van Gods onveranderlijke liefde. Deze twaalf leerlingen, vol van de Heilige Geest, waren vol vreugde. Hoop ik dat de gave van de Heilige Geest mij ook vreugde brengt? Er wordt van mij gehouden met een Eeuwigdurende Liefde. Spreek nu tot die Ene, Hij die Eeuwigdurende Liefde wordt genoemd.