

Geheiligd worden

Ensemble Hermes zingt Qui tollis peccata mundi, gecomponeerd door Gheerkin de Hondt. 'Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17 vanaf vers 11-b

Jezus' woorden zijn krachtig en vol van betekenis. Welke woorden vallen jou het meest op? Welke blijven bij jou haken? Woorden over dat we bewaard en bewaakt worden? Woorden over dat we geheiligd zouden zijn? Over de wereld? Over de waarheid?

"Zodat zij één zijn zoals wij één zijn." Hoe komen deze woorden bij jou binnen?

Het idee dat we één zouden zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn? Poëtisch?

Mooi? Onbereikbaar? Hoe verenigd zijn Jezus' leerlingen in werkelijkheid? Hoe verenigd zouden zij, zouden wij kunnen zijn?

Als je opnieuw luistert, zijn er voor jou woorden die eruit springen?

Jezus zegt deze dingen "opdat zij vervuld worden van mijn vreugde." Jezus verlangt ernaar dat jij vervuld wordt van zijn vreugde. Spreek tot hem, en vertel hem wat jouw verlangen is.