

Afstoffen

Photonen vocaal ensemble zingt het lied The road home. 'Nergens vind je grotere schoonheid dan op het pad naar je bestemming. Sta op, volg mij, ik leid je naar huis.'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Johannes.

Deze scene vindt plaats na de verrijzenis. We herinneren ons hoe, nog niet lang geleden, Petrus had ontkend Jezus te kennen, in de tuin van de Hogepriester, bij een gloeiend vuur. Wat valt je dan op aan die scene waar Jezus drie keer aan Petrus vraagt: "Hou je van me?"

Petrus was een visser. Hij heeft de hele nacht gevist. Dus, waarom denk je dat Jezus hem vraagt zijn lammeren en zijn schapen te voeden? Wat kan Hij daarmee bedoelen?

Jezus vraagt Petrus niet om een verontschuldiging. Als ik Jezus op de een of andere manier heb teleurgesteld, begrijp ik dit voorbeeld dan en zeg ik tegen Jezus: "Je weet dat ik van je hou," in plaats van excuses te maken of verontschuldigingen te zoeken.

Luister nog eens naar de woorden van het verhaal. Hoor hoe makkelijk Jezus vergeeft. Hoor hoe hij Petrus meteen een belangrijk werk te doen geeft, Hij is vol vertrouwen in Petrus' goede wil.

Praat nu met Jezus. Je weet dat je fouten niet geven. Vertel Jezus, als je wilt om jezelf "weer op te rapen, af te stoffen en opnieuw te beginnen." Vraag of Hij je wil laten zien welke schapen en lammeren Hij wil dat je voedt, de mensen voor die Hij wil dat je zorgt.