

Aan onze naaste

Uit de Actus Tragicus van Johann Sebastian Bach, zingt ensemble Hermes, Es ist das alte Bund. 'Alles wat leeft verslijt als een kledingstuk. Al sinds het begin geldt: Je zult sterven.'

Kom, Heer Jezus!

Wij trachten met alle mensen

mens te worden naar uw beeld

De lezing van vandaag komt uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 35, vanaf vers 1.

Het boek Wijsheid van Jezus Sirach biedt telkens kleine beetjes informatie, die verschillende beelden van God bevatten. "Wie een weldaad bewijst brengt een graanoffer". Welke offers kunnen wij brengen aan God door daden voor of dienst aan zijn volk? Is het wel gerechtvaardigd om een onderscheid te maken tussen de aanbidding van God en de dienst aan onze naaste?

Alle dingen komen van God. Wij offeren Hem van zijn eigen goed: al wat we hebben werd ons door God gegeven. Wat kan "alles aan God geven" voor jou betekenen in je eigen leven? Zijn er bepaalde aspecten van jouw leven waarin je het moeilijker vindt om je aan God over te geven? Zo ja, waarom?

'Wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst' je werd geschapen om God te eren. Terwijl je de lezing opnieuw beluistert, probeer het stil te maken en denk aan de wonderlijke dingen die God in jouw leven heeft verwezenlijkt en aanbid Hem!

Vraag God vandaag jou te helpen om je volledig aan Hem over te geven en te antwoorden met dezelfde vrijgevigheid als Hij reeds aan jou betoonde.