

Gevonden taal

Vocaal ensemble Cantemus zingt Psalm 40. 'Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord.'

De lezing van vandaag komt uit Psalm 40.

Deze Psalm is een lied van vertrouwen en dank aan God. Ze geven ons een taal waarmee we onze eigen emoties tegenover God kunnen uiten. Welke emoties hoorde jij in de uitgesproken woorden?

'Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet'. Alle emoties in deze Psalm komen neer op dit verlangen. Hoe voel je je bij deze zin? Vind je het heerlijk om de wil van God te doen, of vind je het te moeilijk?

Luister nu opnieuw naar de lezing en luister naar de manieren waarop de onbekende dichter reageert op wat God voor hem heeft gedaan. Tot wie van hen voel je je op dit moment aangetrokken?

Probeer ten slotte in een gebed de gevoelens samen te vatten die deze psalm bij je oproept. Wat voel je je aangetrokken om op dit moment tegen God te zeggen?