

Beschikbaar zijn

Voor de maand september is de gebedsintentie van de Paus: **Voor mensen die in de marge leven**

We bidden voor die mensen die aan de rand van de samenleving leven in onmenselijke leefomstandigheden. Dat zij niet over het hoofd worden gezien door instellingen en nooit als van minder belang worden beschouwd.

Het is gemakkelijk om voorbij te lopen aan mensen die op straat bedelen. Zelfs als het pijnlijk is, is het gemakkelijk om weg te kijken van degenen die onze oren, onze woorden, onze aanraking of concrete hulp nodig hebben. We creëren een schild, alsof we schildpadden zijn, in plaats van zachtmoedig en nederig van hart te zijn, beschikbaar om op zijn minst de ander te ontmoeten.

Paus Franciscus lijdt onder de onverschilligheid waarmee wij onze broeders en zusters behandelen. Luister naar dit fragment uit zijn boodschap voor de Vijfde Werelddag van de Armen.

"Er is veel armoede onder de "rijken" die zou kunnen worden genezen door de rijkdom van de "armen", als ze elkaar maar konden ontmoeten en leren kennen. Niemand is zo arm dat hij die niet iets van zichzelf kan geven in wederkerigheid. De armen kunnen niet degenen zijn die alleen maar ontvangen; ze moeten in een positie worden geplaatst waarin ze kunnen geven, omdat ze weten hoe ze wederkerig kunnen zijn. De armen leren ons vaak hoe solidair te zijn en te delen. Het is waar dat het mensen zijn die iets missen en soms zelfs veel, zo niet alles wat nodig is; maar het ontbreekt hen niet aan alles, want zij behouden de waardigheid van de kinderen van God die niets en niemand hen kan afnemen. Er zijn mensen die over straat lopen in angst dat hen iets gevraagd zal worden, die wegstijven of van voetpad veranderen om de armen te vermijden, alsof alleen al het feit dat die mensen hen zouden aanspreken ertoe zou leiden dat ze van iets beroofd zouden worden.

Hans-Peter Kolvenbach sj, een voormalige algemene overste van de jezuïeten, vroeg zijn medebroeders graag: "Wie zijn je vrienden? Is er in jullie relaties plaats voor de armen? Vraag jezelf af: wie laat ik buiten mijn leven? Wie laat ik aan de kant staan? Voor welke armen sluit ik de deur?"

Doe mee met paus Franciscus en zijn wereldwijde gebedsnetwerk en maak van dit gebed over het aanbieden van de inspanningen van de dag voor de intenties van de paus jouw gebed.

We bidden nu samen het gebed van toewijding van het gebedsnetwerk van de Paus:

*Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,

iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.



Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U
en gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde
Gebedsnetwerk.
Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse
video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.