

Gebed voor een ander

Je luistert naar het Kyrie-gebed, uit de Missa Brevis van Ton de Leeuw. 'Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm u over ons.'

Misschien wil je deze gebedstijd nu ook gebruiken om de persoon of gebeurtenis waarover jij je ontfermt aan God voor te leggen.

De lezing is uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Paulus dringt er bij ons op aan dat 'er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken'. Is dit iets wat je dagelijks doet - je noden en de dingen waar je dankbaar voor bent in je gebed bij God brengen?

Paulus spreekt ook over het bidden voor 'koningen en gezagsdragers.' Hoe sta jij tegenover hen die in jouw land of in jouw gemeenschap de leiding hebben? Wat zou jij in gebed voor hen willen vragen?

Je zou kunnen zeggen dat deze lezing samengevat kan worden in één woord: bidden. Als de lezing herhaald wordt, luister dan naar dat herhaaldelijk aandringen van Paulus om te bidden, om onze eigen noden en die van de wereld bij de liefhebbende God te brengen.

Wat zou jouw gebed tot God nu zijn? Welke noden wil je bij Hem brengen? Waar ben je dankbaar voor? Wat bid je voor jezelf., voor anderen? Waarom zouden we nu niet ingaan op het aandringen van Paulus en die gebeden voor de Heer brengen.