

## **Een nieuw begin**

Vocaal ensemble ChoRuss zingt het Te Deum, gecomponeerd door Dmitri Bortniansky.

'Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij. Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vanaf vers 9.

Matteüs was een tollenaar. Tollenaars werden veracht. Ze waren verstoten en toch nodigt Jezus een van hen uit in zijn naaste kring. Wat leert dit jou over zijn houding tegenover mensen?

Matteüs aarzelt niet. Wat een moed, om alles zomaar even te laten vallen en helemaal opnieuw te beginnen! Is er iets in jouw leven waarmee jij zomaar ineens een nieuw begin zou willen maken?

Als je opnieuw de tekst beluistert probeer je dan de maaltijd voor te stellen, met Jezus en de tollenaars en zondaars, en buiten de Farizeeën met hun neus in de lucht.

Jezus vergelijkt zichzelf hier met een geneesheer - een dokter - die gekomen is om gezondheid en genezing te brengen aan zondaars. Beeld je in dat je nu voor Hem zit of staat en vraag Hem om de gezondheid en genezing die jij nodig hebt.