

Kansen benutten

The Bowery speelt het lied Gone forever. 'Tel niet alleen je littekens, tel ook de sterren.'

Vandaag lezen we uit het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 8, vanaf vers 1. De twaalf vormden een bont gezelschap: we kennen een tollenaar en minstens vier vissers. Ook de vrouwen vormen een diverse groep: Maria Magdalena, met een duister verleden, en Joanna, vrouw van een rijke en machtige man. Beeld je in dat je tussen deze volgelingen van Jezus vertoeft?

Al deze mannen en vrouwen benutten alles wat ze hadden, namen alle kansen die ze kregen om Jezus te dienen. Welke kansen krijg/heb jij om Hem te dienen? Wat heb jij hem te bieden?

Als je opnieuw luistert, heb dan oog voor deze groep die met Jezus van dorp naar dorp gaat. Zonder twijfel, probeert ieder van hen dicht bij hem te komen, tijd met hem door te brengen, naar hem te luisteren.

Plaats jezelf nu in de groep. Kom dicht bij Jezus. Wat wil je tegen hem zeggen? En hoe reageert Hij?