

## **Herhaalde motivatie**

Klein byzantijns koor Utrecht zingt het lied Se nynje blagoslovitje Gospoda.

'Ziet, zegent nu de Heer, alle dienaren des Heren die staan in de tempel van de Heer, en in de hoven van het huis van onze God. Heft uw handen op naar het heiligdom en zegent de Heer. De Heer zal u zegenen vanuit Sion, die hemel en Aarde gemaakt heeft.'

De lezing van vandaag is uit het boek van Ezra, hoofdstuk 6, vanaf vers 7.

We vervolgen het verhaal van gisteren, waarin de bouw een doorstart krijgt nadat de werkzaamheden jarenlang hebben stilgelegen.

Gisteren keken we naar het huis van God in de wereld om ons heen. Laten we vandaag eens wat meer in onze eigen schulp kruipen. In deze lezing wordt het herstel van de tempel voltooid. De overredingskracht van één profeet - Ezra - was onvoldoende om de bouwvakkers weer aan het werk te krijgen. Pas na het optreden van zowel profeet Haggai als Zacharia, werd de bouw hervat. Herken ik daarvan iets bij mijzelf? Heeft mijn geestelijk leven een periode lang stilgelegen? Wat overtuigde mij ervan toch de draad met God op te pakken? Gebeurde dit pas na herhaald aandringen?

Wat was de motivatie die uiteindelijk de doorslag gaf? Is dit een boodschap die ik nu aan Jezus wil voorleggen? Aan een vriend in nood?

De lezing komt nogmaals voorbij. Let er speciaal op voor wie het pesachlam geslacht wordt.

Om de renovatie van de tempel te vieren worden offers gebracht voor alle stammen van Israël, zo ook aan ballingen. Hoe is dat voor mij? Voel ik me nog steeds een balling? Wil ik een offer brengen voor ballingen in mijn omgeving? Aan het einde van dit gebed kan ik alle gedachten die bij me naar boven zijn gekomen voor Jezus brengen. Hij luistert, als een vriend naar een vriend.