

Van je afschudden

Derek Clegg zingt *Build a wall*. 'Als liefde begrensd is, bouw voor mij dan een muur.'

Heer, U heeft mij gemaakt om in vrijheid te leven. Meestal denk ik daar niet zo over na. Vuur mij aan te leven in vrijheid zoals U het heeft bedoeld. Wees mijn gids en leid mij altijd uw heilige wil te doen, en te weten dat het uw kracht is die mij draagt..

De lezing van vandaag is uit het boek van Ezra, hoofdstuk 9, vanaf vers 5.

De laatste dagen vierden we de herbouw van de tempel. Een gevoel van een nieuwe doop; herbronde vreugde. Maar nu komt alweer een gevoel van schaamte naar boven drijven. Herken ik dat? Zijn er zondes, of herinneringen aan begane zondes in het verleden, die ik maar niet van me kan afschudden?

Is er iets in Gods heilige plaats dat mij houvast geeft wanneer deze ongemakkelijke gedachtes boven komen drijven? Kan ik me daar nu even aan vastklampen?

De lezing komt voor een tweede maal langs. Wat doet het met me te horen dat ik - nog altijd - een slaaf ben?

Gods tempel kunnen wij laten herrijzen. Zelfs uit puinhopen. Tot slot probeer ik met Jezus te reflecteren op de betekenis van deze tekst voor mij. Is er iets dat mij kan helpen bij de gebeurtenissen of ontmoetingen van vandaag?