

Eigengerechtigheid

Je luistert naar *het lied Verhuiling, *uit de Sint Maartenscantate van Jeroen Spitteler.

'Als alles stuk voelt en ik de scherven verzamel van 't breken van een kind, ben jij gelukkig bij me en pakken we samen dit waardevolle stukgoed in. (tekst: Wout)
De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21, vanaf vers 28.

Jezus heeft hier schokkende woorden voor de opperpriesters en de ouderen: "de ?tollenaars? en de ? hoeren? zijn u voor bij het binnengaan van het ?koninkrijk van God". Stel je even voor wat zij dachten wanneer Hij dit zei. Stel je voor wat zij geloofden over zichzelf en over hun status in de ogen van God.

Te oordelen naar de kracht van Jezus' woorden, lijkt eigengerechtigheid in dit boek (Evangelie) wel een van de ergste zonden. Maar het is een makkelijke valkuil ? vooral voor mensen die liever deugdzaam willen zijn? en dat zijn de meesten onder ons. Waar zie jij die bekoring tot eigengerechtigheid in jouw leven? Probeer je de scène te verbeelden terwijl deze passage van het Evangelie opnieuw gelezen wordt ? de blik in hun ogen, de klank van hun stem, de reacties, de schok ?

Wat viel jou het meeste op in deze scène. Wat heeft je getroffen, wat heeft je ontroerd in deze gebedstijd? Met God kan je door en door eerlijk zijn. Dus breng dit nu voor de Heer. Deel met Hem je meest innige gevoelens.